

Det er klokken 22 om aftenen, og der bliver snart startet en afgørende fodboldkamp mellem Team Gede og Team Pelican. Der skal spilles på en meget stor fodboldbane. Fuck, hvor jeg hader Team Gede.

Jeg er en 13 årig dreng, som elsker at spille fodbold. Jeg har lyst hår og blå øjne. Mit hold hedder Team Pelican, og det er et meget godt hold. Min bedste ven Lauge elsker også fodbold. Han er lige så god som mig. Lauge er lille og hurtig. Han har brunt hår og har en meget tynd krop.

Det er en små-lys fredag aften. Vinden blæser hårdt ind mod mig, og jeg kan knap nok presse pedalerne, også selv om jeg kun er på 4. gear. Jeg kan kun få et lille glimt af solen, før den forsvinder bag træerne. Jeg prøver bare at komme hjem, indtil jeg hører en person råbe: "Du er så langsom og svag Jonas."

Det kom bag fra. Jeg vender mig om og ser en person i mørket. Jeg kan høre på hans *virkelig* irriterende stemme, at det er grimme Malte.

Malte er en af mine ærkefjender fra Team Gede. Han sidder på sin tre-hjulede cykel og prøver at ligne en gangster.

"Hold din kæft dit fede pattebarn!" siger jeg så.

"Dit hold vil tabe stort, Jonas - ligesom sidste år, Jonas"

Dér ramte Malte et meget svagt punkt. Sidste år tabte vi 9-15 til Team Gede, og mit hold endte på en forfærdelig andenplads. En andenplads lyder ikke så slemt, men det var min skyld, at vi endte på den. Jeg kom til at fælde Lauge, som løb i fuld fart, fordi jeg prøvede at få bolden. Han faldt brutalt ned i græsset og brækkede sin lillefinger. Der stod det 7-5 til os. Derefter fik jeg rødt kort og blev sendt ud. Vi fik kun scoret 2 mål indtil videre, imens de havde scoret 7. Malte, det tykke svin, nåede lige at score mål i sidste sekund af kampen. Jeg havde bare så meget lyst til at stikke en kæmpe gaffel op i numsehullet på ham.

"JA! men i det mindste navngav min træner ikke sit hold Team Gede, fordi han blev angrebet af en ged, da han var lille," siger jeg.

"Lyt nu Jonas, din flade delfin-numse, hvad med at vi vædder om hvem der vinder på søndag? Hvis jeg vinder, så skal du banke på dit crush's dør halvnøgen og syng vafler og spørge til sidst, om I skal være kærester, men hvis du vinder så får du 10000 kr af mig!"

*10000 kr! Det tror jeg ikke jeg kan sige nej til... Men hvad nu, hvis jeg taber?... Hvad nu hvis jeg taber, og hun kommer til at syntes, jeg er mærkelig og skør og bare afviser mig? Jeg tror bare, jeg vil tage chancen...*

"OK DEAL BØSSE!" siger jeg.

Jeg vågner næste morgen helt frisk og klar og med en boner. Jeg vender hovedet mod mit digitalur. Klokken er 10:13. Pludselig får jeg den følelse, at jeg har glemt noget.

“Nå whatever,” siger jeg.

Jeg begynder at rejse mig op og begynder at tage tøj på. Jeg skal lige til at gå over til min dør, da jeg snubler over noget tykt og blødt. Jeg falder og lander på begge hænder.

“Fucking lort!”

Jeg rejser mig op og ser min fodboldtaske ligge der på det hårde gulv.

“Oh shit! JEG HAR GLEMT MIN FODBOLDTRÆNING.”

Jeg tager min taske hurtigt op, åbner døren og tyrer tasken hen mod hoveddøren. Jeg løber ind i badeværelset, imens min far bader i det lune, varme vand. Jeg presser alt tisset ud af min tissetrold.

“NEJ JONAS DU MÅ IKKE SKYLLE TOILETTET FOR ELLERS BLIVER VANDET ISKOLDT.”

Men det er for sent. Jeg kommer til at skylle , og jeg kan høre på far at det ikke er rart. Jeg skynder mig og vasker mine hænder. Jeg kigger op mod mit spejl og ser noget hæsligt. Mit ansigt.

Jeg løber ud i køkkenet og ser min mor. *Den kost forlader aldrig køkkenet.* Jeg snupper nogle chokoladekiks og spæner ud af køkkenet med kiksene i munden.

“Hov hov Jonas din lille frækkert,” siger mor så.

“Stop nu mor - jeg kommer for sent til fodbold!”

“Når det var da synd.”

“MOR KAN DU IKKE KØRE MIG DERHEN?”

“Nej skat! Vi har jo kun vores tuk tuk, der kan køre maximum 13 km i timen, og jeg har også glemt hvor nøglerne er.”

“Amen forhøved mor, så cykler jeg da bare.”

Jeg tager mine sko på og tager min taske med. Inden jeg går ud af huset råber jeg lige farvel til mine forældre og ser på klokken. Den er allerede halv 11. Jeg løber ud af døren og låser den efter mig.

Det er en meget lys himmel uden skyer med en klar og skinnende sol. Min cykel ligger på det grønne græs helt urørt. Jeg løber over og samler den op og begynder at skifte til 7. gear. Jeg træder, så hårdt jeg kan, i pedalerne og kommer vildt hurtigt frem ad. Der er cirka to kilometer fra mit hus til fodbold hallen. Jeg begynder allerede at få sidestik, og jeg begynder også at svede. Og jeg sulter også virkelig.

Allerede... Da jeg er kørt forbi Lauge's hus ved jeg, at jeg næsten er over ved hallen. Jeg cykler så hurtigt jeg kan. Mine ben og fødder begynder at brænde, og jeg begynder at skribe af smerte.

ENDELIG når jeg derhen!

Jeg smider cyklen og løber ind i hallen. Men der er ingen... Jeg kigger på min mobil og ser, at jeg er 1 time og 30 minutter forsinket til træning, og der er helt tomt i hallen.

Pludselig ringer Lauge til mig. "Hey Jonas. Kan du lege i dag, for hvis du kan, skal vi så stjele slik og penge igen?"

"Normalt vil jeg gerne, men der burde jo være træning i dag?"

"Har du seriøst ikke hørt det... Træner Bent forsvandt i går aftes, og nu er jeg en af de mistænkte og træningen er aflyst... Måske bliver kampen i morgen også aflyst" siger Lauge så.

"Oh shit."

"Jamen Ok. Så mødes vi hjemme hos dig ... ses"

Jeg lægger på og putter min mobil i lommen. Jeg løber ud til min cykel og cykler hjem hos Lauge.

"Hva så Jonas kom indenfor!"

Lauge står over ved hoveddøren og vinker. Jeg går af cyklen og smider den på græsset. Jeg træder indenfor og får en mærkelig fornemmelse.

Lauge ser sådan lidt psykopat-agtig ud.

"Er der noget galt Jonas?" Han ser lidt mistænkeligt på mig.

"Nej nej, alt er fint. Jeg skal bare lige hurtigt bruge badeværelset."

"Ok, men bare lige så du ved det, så har jeg lige skidt, og jeg venter på dig inde på mit værelse."

Jeg træder ind i badeværelset og den klammeste lugt dukker op *PUHA!*

*Lauge hva fanden har du spist til morgenmad? Pizza med extra kamel lort?* tænker jeg. Jeg låser døren og løfter toiletbrættet. Det lugter stadig forfærdelig dårligt, men det kommer ikke fra toilettet. Jeg holder mig for næsen og kigger mod hans badekar med gardin.

Jeg ser en livløs hånd stikke ud af gardinet. Jeg går langsomt nærmere og trækker gardinet fra. Der ser jeg det klammeste, jeg har set i mit liv. Jeg har bare lyst til at brække mig over synet. Der ligger en død en helt blodig person med utallige knivstik på hele kroppen i badekaret! Men det ligner jo også træner Bent! Først fatter jeg ikke, hvad jeg skal gøre. *Hvorfor vil Lauge gøre sådan noget forfærdeligt?* Lauge har ingen søskende, og hans forældre er på ferie, men han har kun været alene hjemme i tre dage.

Jeg tager mig sammen og beslutter mig for at ringe til politiet.

“Hallo, hvad er problemet?” spørger en kvindelig stemme.

“Jeg er hjemme hos min ven Lauge, og jeg har fundet et klamt lig, som lugter af udtørret tis i hans badekar.”

“Ok. Du skal tage det roligt, min ven... Hvad hedder du?”

“Jeg hedder Jonas.”

“Hvad er din ven Lauge’s adresse?”

“Det er Mosevej nr. 12 i Roskilde.”

“Ok, vi ankommer omkring 10 minutter, så tag det roligt er det forstået?”

Der er gået fire minutter, og jeg sidder stadig på toilettet og venter på politiet. Pludselig er der en, der banker på døren.

“JONAS jeg har ventet på dig i snart 20 minutter skynd dig nu lidt!”

“Ja. Sorry Lauge, men jeg tror vist jeg har tyndskid.”

“Fy for satan! Men bare lige så du ved det, Jonas, jeg har en overraskelse til dig, hvis du kommer ud.”

En overraskelse? *Hvorfor vil han nu give mig en overraskelse?*

“Hvad er overraskelsen?” spørger jeg gennem døren.

Lauge råber: “HVIS JEG FORTALTE DIG DET VILLE DET SÅ VÆRE EN OVERRASKELSE!?”

Han begynder at banke hårdt på døren. “KOM NU UD!”

“NEJ! FUCK AF LAUGE!”

Nu bliver der pludselig stille. Jeg prøver at lytte efter Lauge, men jeg kan ikke høre noget. Jeg kigger på min mobil. Der er kun to minutter tilbage, før politiet ankommer. Jeg skriver min kode til mobilen og trykker ind på tiktok. Jeg sidder der omkring 30 sekunder, indtil jeg hører døren flække. Jeg kan se, at det er en økse, som har flækket et kæmpe hul i døren. Lauge stikker sit hoved ind af hullet, men han siger: “Here comes Lauge!”

Han tager hovedet ud af hullet og smadrer øksen ind i døren igen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg tager toiletbørsten op og prøver at beskytte mig selv. Efter tre slag med hans økse er hullet i døren allerede stort nok til, at Lauge kan komme igennem.

Han bukker sig og prøver at komme igennem, men så springer jeg op med toiletbørsten. Jeg slår ham hårdt i hovedet flere gange. Han trækker sig tilbage og kigger op på mig med sin økse i hånden. Hans ansigt er helt vådt og klamt, men også rødt.

Pludselig bliver en dør brasset op, og nogen råber, at Lauge skal smide sin økse på gulvet.

Men så råber en af dem “BOMBE!” og hopper op på Lauge, så han falder bagover.

Jeg ser det hele gennem sprækken i døren. Det er en ordentlig tyk politibetjent, der ligger ovenpå Lauge. Jeg kan også se, at Lauge bliver helt bleg i ansigtet. Han ikke kan få vejret. Men af en eller anden grund hopper der flere politibetjente ovenpå Lauge, og de er altså *ikke* tyndere end den første.

Jeg låser døren og går over til de fede betjente, som sikkert allerede har dræbt Lauge.

“Ehm tak for hjælpen?!” siger jeg.

Jeg kigger hen mod entreen og ser nogle andre politimænd løbe hen mod badeværelset. Jeg går ud ved hoveddøren, og en politimand ser mig. Han ser meget normal ud.

“Dig der, Jonas, vi to skal lige snakke.”

Han fører mig ind i sin politibil. Jeg sætter mig på bagsædet og tager sele på. Først spørger han om, hvor jeg bor, så han kan køre mig derhen. Derefter spørger han om, hvad der skete. Jeg forklarer ham det hele, imens han noterer det ned. Da vi kommer til mit hus, står mine forældre ved hoveddøren. Jeg går over til dem og giver dem et kram. De spørger om, hvad der skete og alle mulige andre ting, som jeg ikke orker at svare på. Så derfor vælger jeg bare at sige til politimanden, at han kan forklare det. Imens går jeg op på mit værelse og i seng.

Det er klokken 22 om aftenen og der bliver snart startet en afgørende fodboldkamp mellem Team Gede og Team Pelican. Vi har fået en ny træner, som er pisse lort. Han brokker sig hele tiden, og han bliver ved med at tale grimt om os, når vi spiller dårligt.

Det ender med at kampen står 15-1 til Team Gede og vi taber stort. Malte begynder at blære sig og give mig fingeren, mens han skriger “EASY!”

Efter det vil jeg stoppe jeg til fodbold, og jeg skal også banke på mit crush’s dør halvnøgen og synge vafler foran hende. Hun vil give fingeren til mig og afvise mig. Vi vil aldrig finde ud af, hvorfor Lauge dræbte træneren. Men én ting er sikkert: Lauge døde af tre fede mænd, som lå oven på ham, og som nu er fyret.